

**We zoeken een ster**

Tekst: Greet Brokerhof-van der Waa  
Muziek: Gerard van Amstel

*Couplet*

Het is zo don - ker om ons heen. Er  
is zo - veel ver - driet, van jou, van mij, van  
hem, van haar. Een scha - duw valt dan hier, dan daar en  
komt soms heel dicht - bij. We zoe - ken een ster, een  
licht - punt van ver, wat glans en wat gloed om ons heen...

1. Het is zo donker  
om ons heen.  
Er is zoveel verdriet  
van jou, van mij,  
van hem, van haar.  
De schaduw valt  
dan hier, dan daar  
en komt soms heel dichtbij.

*refrein*

We zoeken een ster,  
een lichtpunt van ver,  
wat glans en wat gloed  
om ons heen.

2. Het is zo kil  
in ons bestaan.  
De wereld is zo koud  
voor jou, voor mij,  
voor hem, voor haar.  
Je huivert en  
je staat daar maar.  
Je hoort er vaak niet bij.
3. Het is zo leeg  
in ons bestaan.  
De wereld draait maar door  
met jou, met mij,  
met hem, met haar.  
We kijken even  
naar elkaar  
en gaan elkaar voorbij.